

Terrorisme en geweld in India

De opvallende diversiteit van India, met zijn bevolking van meer dan een miljard mensen, komt tot uiting in de talrijke talen, godsdiensten, kasten, culturen enz. van dat enorme land. India heeft enkele van de rijkste mensen ter wereld voortgebracht, terwijl meer dan de helft van de bevolking in armoede leeft, waarvan vele miljoenen in de meest ellendige armoede. De geschiedenis van India heeft een heleboel diepzinnige denkers, wijzen en heiligen voortgebracht, maar toch is dit land, dat de wereld nochtans de hoogstaande ideologie van de geweldloosheid heeft geschonken, gedrenkt in de ergste vorm van godsdienstige onverdraagzaamheid en fundamentalisme. Politieke en religieuze groeperingen gebruiken godsdienst en nationalisme voor politieke doeleinden. Deze groeperingen hebben fundamentalistische organisaties opgericht en misplaatste ideologieën gepropageerd en het vergif van de haat en de onverdraagzaamheid verspreid onder de eenvoudige mensen, die geïndoctrineerd worden in de naam van het nationalisme. Heel wat afdelingen van deze organisaties zijn overal

in de bevolking doorgedrongen. De RSS, VHP, de *Bajrang Dal*, om er nog maar enkele te noemen, hebben een gevoel van onzekerheid en onveiligheid gecreëerd bij de mensen die hun standpunten en inzichten niet delen. De enorme uitbarsting van geweld in de staat *Gujarat* en de recente zinloze moordpartijen en vernielingen waarmee deze afdelingen de staat *Orissa* en haast alle andere staten hebben geteisterd, hebben de aandacht getrokken van de internationale gemeenschap. In *Orissa* zijn er 300 dorpen vernield, 4.100 huizen in brand gestoken, 50.000 mensen dakloos gemaakt, 40 kerken en 13 scholen en colleges verwoest. (De plaatsen, waar onze projecten lopen zijn daarbij ongemoeid gebleven).

Bovendien zijn er dan nog moslimfundamentalisten die onschuldige mensen ombrengen uit weerwraak en om hun godsdienstige ambitie, het uitroeien van niet-moslims, te verwezenlijken,



In de staat *Orissa* waren moord en vernielingen aan de orde van de dag omwille van het fundamentalisme van de Hindoes.



Mumbai (Bombay),
27 november 2008...

omdat dat volgens hen allemaal heidenen zijn. Er zijn op heel het Indiase grondgebied vele terroristische aanslagen gepleegd door jonge jihadi's. De gelijktijdige aanvallen in het centrum van *Mumbai (Bombay)* eind november van dit jaar haalden de frontpagina's van alle kranten ter wereld.

De vraag is of er ooit een einde komt aan deze gevaarlijke situatie. Hoe de boodschap van liefde, vrijheid, vrede, respect voor anderen en verdraagzaamheid ooit kan weerklinken tussen de mensen in dit land. Grote delen van de bevolking laten zich meeslepen door de systematische propaganda die al deze organisaties voeren. De mensen moeten dringend onderricht worden in de echte menselijke waarden. Misschien zouden scholen, die als opdracht hebben de ontwikkeling van waardevolle mensen te bevorderen, dit aspect bij zichzelf moeten versterken. De huidige ontwikkelingen hier in India zijn een bijkomend argument om de opdracht en *raison d'être* van de scholen in dit land eens

onder de loep te nemen, en een bewijs te meer dat bij de meeste scholen op dit gebied één en ander schort.

De *Sint-Antonius-school*, die in het hart van het Indiase platteland gelegen is, temidden van de arme mensen, is wellicht niet zo verschillend van de meeste onderwijsinstellingen, maar tracht wel om deze menselijke

waarden zo goed en zo kwaad als ze kan door te geven. De mensen in de omgeving worden door deze school gelijk behandeld. De kinde-

ren die hier schoollopen en het personeel behoren tot alle gemeenschappen en kasten en alle religieuze overtuigingen: Hindoes, Moslims, Christenen, enz. De meeste leerlingen komen uit het economisch zwakste deel van de landelijke bevolking. Zowel de kinderen als de volwassen beseffen dat degenen die deze instelling voor hen hebben opgericht en draaiende houden, christenen zijn die geen enkel financieel voordeel beogen. Alleen al het feit dat deze school hier staat, in dit soort omgeving, en dat daartoe een onbaatzuchtige financiële bijdrage wordt geleverd door goedmenende mensen, getuigt van de liefde, de bezorgdheid en de bereidheid om te delen van alle betrokkenen. De school hecht veel belang aan het creëren van een sfeer waarin menselijke waarden als gelijkheid en dienstbetoon aan mensen in nood goed kunnen gedijen. Het zeer lage schoolgeld en het gratis onderwijs voor meisjes en armen zijn duidelijke indicaties van onze bekommernis om de behoeften van de mensen.

Wij geloven dat deze school zowel door haar aanwezigheid als door haar oprechte inspanningen

Wij zijn de funderingen aan het leggen voor het nieuwe gebouw van *Sint-Antonius-school*.

om haar leerlingen in de edele menselijke waarden te onderrichten een nieuwe generatie kan helpen klaarstomen, en haar bescheiden steentje kan bijdragen tot een maatschappij die vrij is van haat, geweld en de boosaardige leer die door het fundamentalisme wordt gepreikt en verspreid, en die fataal uitmondt in terrorisme.

Nieuw schoolgebouw

Het bestaande schoolgebouw heeft met een bezetting van 615 kinderen na vier jaar zijn maximumcapaciteit bereikt, zodat wij niet anders konden dan een nieuw gebouw in de steigers te zetten. Deze constructie zal groter zijn dan de vorige, en zal gebruikt worden als middelbare school, met klassen tot en met het twaalfde jaar (18-jarigen). Zoals u op het plan kunt zien, komen er twee blokken, waarvan wij er eerst één hopen af te werken en pas daarna het tweede, omdat we op die manier de kostprijs kunnen drukken. In dit nieuwe bouwwerk zullen wij 900 kinderen kunnen ontvangen, zodat wij met een totaal aantal leerlingen van 1.500 echt een grote school worden !

Eerstesteenlegging voor het nieuwe gebouw.

