



*Simanchal* is verantwoordelijk voor de «studie», een nieuw systeem om de zwakkere leerlingen de kans te geven om «bij te benen».



## Een geschikte «leeromgeving»

Bij ons bezoek aan de *Sint-Antoniusschool* in de maand maart hebben wij het niveau van de leerlingen eens getest. Zestig procent van hen behaalt een goed resultaat; de andere veertig procent heeft speciale aandacht nodig. Naarmate ze in de hogere leerjaren terechtkomen, krijgen ze het steeds moeilijker om te kunnen volgen. Dat ligt voornamelijk aan het feit dat zij kennis langzaam absorberen, dat hun ouders ongeletterd zijn en dat zij thuis niet over een geschikte leeromgeving beschikken. Ze zijn niet gemotiveerd om hun huiswerk te maken en hun lessen te leren. *Simanchal*, wiens opdracht het is om deze kinderen en hun ouders te motiveren, en die vaak na schooltijd bij hen op bezoek gaat, heeft ons verteld dat er bij de meeste van deze gezinnen niemand thuis is, omdat iedereen na schooltijd op het veld werkt.

Hoewel hij hiermee wel zal doorgaan, om te trachten de ouders te motiveren, gaven wij ons er rekenschap van dat dit niet voldoende is. We moesten iets anders verzinnen om die mensen bij te staan...en dus hebben wij besloten om te beginnen met iets dat in India totaal onbekend is: naschoolse studie! Elke namiddag van 16u tot 18u mogen de zwakste leerlingen uit de omliggende dorpen terug naar school komen om daar in betere omstandigheden hun huiswerk te maken en hun lessen te leren. Wij zouden deze dienstverlening graag uitbreiden naar de kinderen uit verder weg liggende dorpen

(de school heeft leerlingen uit 50 verschillende dorpen) maar het transport stelt dan een probleem. Als wij die kinderen op de naschoolse studie willen houden, wordt het moeilijk om hen 's avonds naar huis te laten brengen, omdat de afstanden nogal groot zijn. Dat moeten we dus nog oplossen. Misschien kunnen we aan de oudste leerlingen vragen om in groep met de fiets te komen, als we het bijvoorbeeld georganiseerd krijgen dat zij door middel van een groepsaankoop aan betaalbare fietsen geraken? Voor elk probleem zal er wel een oplossing bestaan...

In het algemeen waren wij echter wel tevreden over de vorderingen van de school en van de kinderen. De oudste leerlingen (in de zesde klas) kunnen nu vlot communiceren in het Engels, en dat is heel wat als we ons realiseren dat zij een jaar geleden nog geen woord in een andere taal kenden!

## Leve de vakantie !

Maar we zijn inderdaad een jaar verder, en het is hier zoals elk jaar in mei en juni vakantie voor de kinderen van de *Sint-Antoniusschool*. Ook al gaan ze niet naar school, toch zijn hun dagen goed gevuld... Vele kinderen gaan hun grootouders, neven en nichten opzoeken die in andere dorpen verderop of zelfs ver weg wonen.

De leerkrachten profiteren ook van deze lange rustperiode om hun families te gaan vervoegen.

In India zijn de afstanden enorm en je moet soms dagen reizen met de trein om je bestemming te bereiken. Als Belg kun je je dat moeilijk voorstellen.

Er zijn ook kinderen die hun ouders helpen in de rijstvelden. Zij beginnen 's ochtends al heel vroeg, want het wordt in de loop van de dag erg heet in de zomer. Soms is het hier 's middags 45°C warm.

Weer andere kinderen helpen hun ouders bij het plukken van mango's of muntbladeren.

De kinderen profiteren ook van hun vrije tijd om feest te vieren: de verjaardagen van hun vrienden, bijvoorbeeld, en de maanden mei en juni zijn in India ook heel populair bij trouwers. Een hindoehuwelijk is een grandioze viering, die plaatsvindt in het huis van de bruid. Haar toekomstige echtgenoot gaat op een troon zitten omringd door alle mannelijke genodigden en wordt zo naar het huis van zijn schoonfamilie gebracht waar hij door zijn schoonouders wordt begroet. Vervolgens wisselen de bruid en de bruidegom bloemenkransen



Een hindoehuwelijk is een grandioos, buitengewoon, kleurrijk feest.



CCP 000-3000291-81 (Fiscaal attest, 30€ min.)  
**Werk der broden** vzw, A. Delzennestraat 9, 7800 Aat.  
<http://www.WerkDerBroden.org>

Verantwoordelijk uitgever: M. Valentin, A. Delzennestraat 9, 7800 Aat

uit. De familie van de bruid ontvangt alle gasten zo hartelijk en gul als maar kan. Maar mannen en vrouwen vieren het feest wel apart: de vrouwen eten immers nog voor de bruidegom aankomt, terwijl de mannen eten als de bruidegom is aangekomen.

Op het secretariaat ontvangt *Krishna* de ouders die hun kinderen op school willen inschrijven of die zich komen informeren over de toelatingsvoorwaarden. Tijdens de vakantieperiode blijft de kleine schoolbibliotheek open, zodat de kinderen uit de omliggende dorpen daar kunnen komen lezen en de computers kunnen gebruiken.



Tijdens de zomervakantie mogen de kinderen komen lezen.

In de dorpen gaan *Jena* en *Giri* door met de bijeenkomsten voor vrouwengroepen. Zij houden geen rekening met de schoolvakanties, en blijven vormingsdagen en opleidingen inrichten (over gezondheid, lepra, hygiëne...) die heel hoog gewaardeerd worden door de deelnemende vrouwen. Ze helpen hen ook om kleine sommen te sparen die ze dan op een gemeenschappelijke rekening kunnen zetten. Op twaalf dagen per maand worden de dorpen bezocht door een arts, en de vrouwen zijn maar wat blij dat ze met hun kinderen op consultatie kunnen komen.

Het is rustig in *Sint-Antoniusschool* tijdens de vakantie... twee aapjes komen even dag zeggen, in de hoop wat voedsel te vinden. In de rest van het dorp zijn er vaak apen te zien, maar op het grondgebied van de school gebeurt dat niet zo vaak!

